

skovriddergård – en meget smuk bygning.

12. Fortsæt gennem skoven og kryds vejen mellem Skive og Kjellerup til Årestrupvej. Nogle få hundrede meter efter drejer du til venstre og besøger en af "JENS LANGKNIVS" huler. For nogle få hundrede år siden var Jens Langkniv en af egnens "skurke". Tilbage til Årestrupvej og mod vest. Efter et par kilometer krydser du Åresvad Å og kort herefter drejer du til højre af Thinghøjvej. Hauredal er en af de byer der opstod, da der blev hentet tyskere til opdyrkning af heden. I Hauredal drejer du til venstre og kommer kort efter til Frederiks.

13. I FREDERIKS er kirken opført af kartoffeltyskerne og navene på kirkegården bærer tydeligt præg heraf. Midt i Frederiks er rejst en sten om kartoffeltyskerne. Du følger igen Alhedestien mod syd og efter ca. 6 kilometer kommer du til Karup. I KARUP følger du stien til biblioteket, som er beliggende i den gamle stationsbygning. Følg Ved Banen til Østergade, drej til venstre og fortsætter af Vallerbækvej ca. 4 kilometer.

14. Her drejer du til venstre og følger Sangildvej et par kilometer. Her ser du et fantastisk landskab med bakker og vandløb. Vandløbet er meget rent og hedder Haller Å. Her er vist, hvordan bønderne for mange år siden sikrede sig vand til overrisling af engene, så der kunne slåes græs til hø. Tilbage over Vallerbækvej til Uhrevej. Følg Uhrevej til Kølvrå og drej til venstre ved Ringvej.

15. Kølvrå blev påbegyndt i begyndelsen af 1950'erne, og var i 1950'erne primært beboet af flyvestationens personel og deres familier. Kølvrå er opført efter moderne byplan (byen er anlagt med T-kryds og det første firkantede kryds blev anlagt i begyndelsen af 1970'erne). Ved Fyrrevej drejer du til venstre og følger grusvejen til Gedhus.



Udsigt fra banesti, lidt nord for Karup



Grønhøj Kro



Karup

Banecykel og oversigt over "Konebanen"



Frederiks

Mindesten for "Kartoffeltyskerne"

© Leif Bertelsen marts 2011. www.lgbertelsen.dk

**Yderlige oplysninger:**

Feldborg Statskov 9745 4188  
Museet Flyvestation Karup 9710 1550  
Hessellund Søcamping 9710 1604

© Forsidebillede: Herresdalen, Kongenshus Mindepark

# På tur - tur

## Rundt om KARUP



## Cykelrute ca. 71 km.



1. I GEDHUS, kan du besøge Flymuseet - tjek åbningstid!. Herefter cykler du af Alhedestien (åbnet af trafikministeren den 21. august 1995) på den nedlagte jernbane. Jernbanen mellem Herning og Viborg blev benyttet til person- og godstrafik i perioden 1906 – 77.
2. Efter et par kilometer kommer du til DEN TYSKE KIRKEGÅRD. Kirkegården er karakteristisk med de små kors i lige rækker.
3. Hvor banen krydsede KARUP Å er en flot bro - bemærk det fine fundament af granit. KARUP KIRKE er en gammel kirke fra 1200-tallet. Indtil slutningen af 1400-tallet blev kirken næsten udelukkende brugt af

- pilgrimme. Tæt ved kirken er en "Helligkilden" og ved kirken er en sten der viser det segl munkene brugte til de drikkeskåle der blev solgt til pilgrimme. Legenden siger, at vandet fra kilden kunne helbrede, men betingelsen var, at drikkeskålene blev knust efter brug! Helligkilden er beliggende Kildevej 2 (i privat have med offentlig adgang).
4. Nu forlader du Alhedestien, og cykler af Bredgade til Engholmvej og fortsætter af Åhusevej. Efter nogle kilometer kommer du til stenen JYLLANDS HJERTE.
  5. Fortsæt til Høgildvej. Her kan du vælge at fortsætte til Sdr. Resen, hvor der i Sdr. Resen Naturpark er et

- brunkulsleje (1946 -60) der er et besøg værd.
6. Fortsæt af Høgildvej ca. 3 km til grusvejen over KONGENSHUS MINDEPARK. Mindeparken - ca. 1.200 ha - er fredet. Hedeområdet, der er smuk (særlig i august når lyngen blomstrer) med sine slugter og store vidder, plejes af får. Midt inde i det fredede areal er Mindeparken for hedens opdyrkere. Det karakteristiske for mindestene, er opdelingen - en sten for et herred og mindre stene for personerne fra herredet.
  7. Du vender om og cykler tilbage til Høgildvej og drejer mod øst til GRØNHØJ (tidligere Frederikshøj). Området du cykler i er opdyrket af "kartoffeltyskere". De blev hentet til Alheden i 1750'erne og førte kartofflen med sig. Her i Karup Kommune var der to kolonier af kartoffeltyskere: Grønhøj og Hauredal. Egnens beboer har ofte efternavne efter kartoffeltyskere. Den nuværende Grønhøj kro er fra 1848 og kongelig privilegeret - og værten er ofte god for en fortælling om egnen. I Grønhøj følger du Fallesgårdevej, krydser hovedvejen mellem Viborg og Herning og følger vejen mod Dollerup/Skelhøje.
  8. I stedet for at følge banestien mod Skelhøje, kan du vælge at ta' til Dollerup og nyde den smukke udsigt over Hald Sø.
  9. Ta' tilbage til banestien - Alhedestien. Følg Alhedestien mod syd, og du vil opleve et fantastisk smukt landskab: du er lige på gletschergænsen fra sidste istid og mod øst kan du se bakklandet og Dollerup sø og mod vest det flade landskab.
  10. Kort efter kommer du til Skelhøje. Her bør du besøge SKELDALEN - en smuk gletschedal. Skeldalen finder du ved at følge vejen Slugten - en lille grusvej mod øst - ca. midt i Skelhøje. Fra Skelhøje fortsætter du mod syd til Hvamvej, fortsæt af Hvamvej til Sjørupvej og drej til højre. Ved Trehuse drejer du til højre. Efter nogle få hundrede meter kommer du til statsskoven.
  11. Følg skovvejene til venstre og du kommer til Stendalsvej. Ved "skovløberhuset" fortsætter du gennem skoven. Statsskoven er mere end 200 år gammel og bemærk de meget store nåletræer. Midt i skoven kommer du til en lille sø. Afløbet fra søen er Åresvad å. Efter søen er de første mange hundrede meter af åløbet under jordoverfladen. I statsskoven er en naturlejrplads med bl. a. bålplads og shelter. Cykel også forbi den gamle